

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 16 april 2023

Voorganger: ds Kees van der Kooi
Ouderling: Joke van Heusden
Diaken: Mijna Jansen
Orgel: Herman Koopmans
Lector: Mijna Jansen
Beamist: Hendrik-Jan Jansen
Koster: Esse van der Burg



Collectes:

1e collecte: Kinder vakantiewerk

Actie vakantietas: Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie; geld voor leuke uitjes is er niet. Met de 'Actie Vakantietas' van Kerk in Actie verrassen kerken in heel Nederland deze kinderen met een rugzak vol verrassingen. Deze actie werkt heel simpel: kerken kunnen vrolijke gekleurde rugzakjes voor 1 euro per stuk bestellen bij Kerk in Actie. De gemeenten vullen zelf de tasjes met leuke spullen en delen ze uit aan kwetsbare kinderen in de omgeving. Omdat er geen kant-en-klare adreslijsten zijn van kinderen in de omgeving die het thuis niet breed hebben, wordt er samengewerkt met een lokale voedselbank.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie PGD – onder vermelding van Actie vakantietas.

De 2^e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"

In memoriam

"Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen.

Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen." (Jesaja 46: 4)

In de nacht van woensdag op donderdag 13 april is toch nog onverwacht overleden ons betrokken en aandachtig gemeentelid Geesje Barents-Kappinga, in de hoge leeftijd van 96 jaar. Geesje werd geboren in Ede en werd gedoopt met de naam Geessien. In haar lange, bewogen leven kreeg ze al vroeg te maken met ingrijpende verliezen van mensen die haar lief en dierbaar waren. Toch wist ze bij alles haar moed en humor te bewaren en door te gaan met haar leven. Als we Geesje zouden moeten typeren, dan is het met vijf woorden: open, kritisch, gelovig, zorgzaam en humor. Ze kon betrokken-kritisch kijken naar wat er in de kerk en in de samenleving gebeurde. Ze bleef tot het laatst toe geïnteresseerd in het nieuws. En als het om vaardigheden op de computer en de mobiele telefoon ging, dan bleef ze bij.

Vanuit haar vroegere positie als docent verpleegkunde had ze oog en oor voor de vele uitdagingen van de jongere generaties. Voor velen was zij een luisterend oor en was haar appartement een aangename plek waar je welkom was.

Geesje Barents wist zich gedragen door Gods liefde. Zijn beschermende handen onder haar in leven en sterven.

Op donderdag 20 april zal de dankdienst voor haar leven gehouden worden om 11.15 uur in 't Hoge Licht, voorganger is onze wijkpredikant.

Aansluitend op de dankdienst is er gelegenheid tot ontmoeting en het condoleren van haar meest naasten: kleinzoon Joey en Annemiek en Stephen Rietbergen-Ponten.

De begrafenis zal in de besloten kring van familie en vrienden plaatsvinden op natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem.

Wij bidden degenen die Geesje zullen missen Gods liefdevolle en troostende nabijheid toe.

Tussen Pasen en Pinksteren: Ruimte voor de Geest!

Lezingen en vieringen tussen Pasen en Pinksteren over het werk van de Heilige Geest. Georganiseerd door Henk Reinders en Marien Kollenstaart vanuit wijkgemeente Immanuël en Traject24.

Locatie: 't Hoge Licht. Aanvang 19:45 uur; eindtijd verschilt.

- 12 april: lezing Kees van der Kooi: "U weet toch dat de Heilige Geest in uw midden woont?" Over spannende inwoning. 19:45 – 21:30 uur
- 19 april: viering met muziek, stilte en persoonlijke voorbede/zegening o.l.v. Henk Reinders en Marien Kollenstaart. 19:45 – 21:00 uur
- 26 april: lezing van Marien Kollenstaart over de gave van profetie. 19:45 – 21:30 uur
- 10 mei: lezing van Henk Reinders over de gave van genezingen, uitleg over ziekenzalving en gelegenheid om ziekenzalving te ontvangen. 19:45 – 21:30 uur
- 17 mei: viering o.l.v. Traject24 over luisteren naar God en het delen ervan. 19:45-21:00 uur
- 24 mei: lezing van Marien Kollenstaart over lijden en de kracht van de Heilige Geest in zwakheid. 19:45 – 21:30 uur.

NB. Op 26 april spreekt nu Marien Kollenstaart en op 10 mei Henk Reinders – dit vanwege dubbele afspraken!

Psalmen Anders, in expressie

We zijn dit voorjaar in beide wijkgemeenten bezig met de psalmen. Prachtige, diepe liederen, die de lijdende Heer ook citeerde, liederen waarin Hij voorkwam, die Hem kracht gaven, profetische liederen ook. We gaan er ook in de expressie mee aan de gang in twee avonden, in de passietijd op 28 maart en in de paastijd op 18 april, beide keren om 19.45 uur (we beginnen met koffie en thee) in 't Hoge Licht. De psalm van 28 maart is Psalm 22 en die van 18 april is Psalm 118. De psalm wordt op beide avonden gelezen, uitgelegd en verbeeld. En we oefenen een haiku. Voor zover mogelijk delen we onze ervaringen. We werken met krijt. Omdat dit in korte tijd veel resultaat geeft, veel kleur heeft, gemengd kan worden en er zacht en hard mee gewerkt kan worden. Veel mensen denken dat je moet kunnen tekenen, dat is zeker niet zo. Van licht naar donker kan je, door de psalm geïnspireerd, de psalm jouw vorm en kleur geven en experimenteren. Daarbij gaat het niet om goed of fout, het gaat om het be-leven van de psalm.

Je bent van harte welkom!

Els Kruidenier en Aleida de Hoog



Driegangen maaltijd ZWO Moldavië 21 april 2023 in de Grote Kerk/Nieuw Salem

Een 2- jarig ZWO project voor Driegangen; maaltijd ZWO Moldavië
Aanvang: 18.30 uur (binnenloop 18.00 uur)

Nu bijna 2 jaar geleden zijn we begonnen met collecteren voor Moldavië. Het project wordt in juni afgerond En dat voor een prijs van € 15.00 per persoon maarr het is voor een goed doel, dus MEER MAG!! Maar we willen u van harte uitnodigen om dit met elkaar te vieren tijdens een gezamenlijke driegangen maaltijd en zo nog een extra bijdrage te genereren:

Aanmelden is belangrijk tot uiterlijk zondag 16 april 2023,



Stuur een email naar: zwo@pgdriebergen.nl
en vermeld "maaltijd Moldavië", uw naam en adres, met hoeveel personen u komt en of u vegetarisch wilt eten.



Stiltewandeling 22 april

Zaterdag 22 april aanstaande om 13.30 uur willen we weer met elkaar gaan wandelen. Tijdens deze wandeling willen we vooral genieten van de natuur. De natuur wordt ook wel de algemene openbaring van God genoemd, en juist in dit jaargetijde kunnen we ons opnieuw verwonderen over Zijn hand die zichtbaar is in ontluikend groen aan bomen en struiken, de kleurenpracht van bloesem en bloembollen of hoorbaar in de zang van de vogels, die hiermee een veilig territorium afbakenen voor hun nesten en jongen. Daarnaast kunnen we ons ook afvragen welke plek de mens in de natuur inneemt - als rentmeesters van de schepping. Onderweg staan we af en toe om onze gedachten hierover met elkaar te delen.

Loop je/loopt u mee? Van harte welkom. Wel graag even van tevoren aanmelden via de mail: jokevanheusden54@gmail.com

Jaarrekening diaconie 2022 ter inzage

De Jaarrekening 2022 van de diaconie ligt in de week van 17 tot 21 april ter inzage op het kerkelijk bureau, de Lei 86.



Liturgie Wijkgemeente Immanuel – Zondag 16 april 2023

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Openingslied (staande) Psalm 118: 1 en 2.

Bemoediging en groet

Lied 654: 1 en 2

Gebed van inkeer

Woord van genade 2 Cor 5:21

Gebod 1 Petrus 2:1-10

Lied 654: 5

Gebed van inkeer en bede om Gods Geest

Kindermoment met eventueel kinderlied Zie de zon, zie de maan,

Eerste lezing: Psalm 98

Zingen Psalm 98:2

Tweede lezing 1 Joh 1: 1-9

Lied 838: 1 en 2

Verkondiging

Lied 23B alle verzen

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'.

Collecte

Slotlied (staande) Lied 16B

Zegen (gemeente zingt daarna 3x 'Amen').

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl